



- Bak en deel een Dapperbrood
- Anaviem zingt 'Jesus Christ Superstar'
- Vrouwevieringen 25 jaar



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

nummer 1 | maart | 1e jaargang 2017

VAN DE REDACTIE

Honing en koffie

In een wirwar van weken waarin mensen van nabij overleden en ontroerend nieuw leven zich aandienende, had ik samen met een jonge studente iets moois te vieren. We kregen een bijzonder plankje voorgeschoteld. Kaas die 'Delftsblauw' heet en brokkelkaas vergezeld van frisgroene rucola, warmrode cranberries en twee schaaltes met de tip: dip de kaas eerst in de honing en dan in de gemalen koffie. Verrassend!

Zo presenteren we de eerste aflevering van *Kerk in Zoetermeer*. Een nieuw kerkblad met bekende ingrediënten in een kleurrijke compositie en als aangename en lezenswaardige verdieping in elk (bijna) maandelijks nummer reportages, interviews, bezinnende artikelen en vaste rubrieken. Een krant over kerk zijn, voor en door Zoetermeesters, in alle wijken. Een krant over met hart en ziel geloven in God die Heer is van hemel en aarde. Een krant die kerk in Zoetermeer gezicht wil geven, missionair, diaconaal, cultureel en actueel.

Een krant die kerk in Zoetermeer gezicht wil geven

Samen met vormgeefster Jessica Monker is de redactie, waarin de verschillende protestantse wijk-gemeenten vertegenwoordigd zijn, enthousiast aan de slag gegaan. Van u als lezer hopen we veel berichten, activiteiten, tips en ideeën voor artikelen door te krijgen. Alle gegevens vindt u in het colofon. Belangrijk zijn de kerkdiensten op zondag en de berichten over allerlei activiteiten door de week in en om de kerken, inloophuizen en missionaire plekken.

Elk nummer heeft een thema, passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. Dit maartnummer van *Kerk in Zoetermeer* staat in het teken van de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, inkeer en verstillings op weg naar het Paasfeest, het feest van de overwinning van Jezus Christus op de dood. Naar dat grote feest van het nieuwe leven zijn we onderweg.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
EINDREDACTEUR



VEERTIGDAGENTIJD

Veertig dagen op weg naar Pasen



Op weg naar het 'land van belofte'.

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

BEZINNING • De veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen – dit jaar vanaf 1 maart tot en met Stille Zaterdag 15 april – zijn van oudsher dagen waarin inkeer en bezinning centraal staan. Dagen die zich kenmerken door soberheid, nadenken, solidariteit en delen, genoeg nemen met minder.

In de Veertigdagentijd kijken we terug naar de uittocht van Israël uit het land van slavernij naar het 'land van belofte', waar een nieuwe wereldorde heerst

(te lezen in het Bijbelboek Exodus). We kijken terug naar de beproevingen die Jezus moest weerstaan en hoe Hij trouw bleef aan God (Evangelie van Lucas,

hoofdstuk 4). Woorden als 'bevrijding', 'heelmaking', 'de ander zichtbaar maken', 'recht op bestaan' horen bij de lezingen in deze periode.

Actueel boek

Het Bijbelboek Exodus is in onze tijd, waarin de machtsverhoudingen aan het schuiven zijn, waar populisme

steeds meer het politieke veld lijkt te gaan beheersen, een actueel boek. Dit tweede boek van de Bijbel begint met machtsverhoudingen die helemaal verstoord zijn. Er is sprake van slavernij en onderdrukking. Er zijn machten en krachten aan het werk die te sterk lijken om te weerstaan. Maar dan ineens is er de omwenteling. Er gebeuren onbegrijpelijke en ongehoorde dingen, die de samenleving ondermijnen. De samenleving die almachtig leek, stort ineen en leidt tot bevrijding van hen die onderdrukt werden.

Een samenleving die gestoeld is op rechtvaardigheid, respect en zinvol bestaan

Het bevrijde volk gaat op weg naar het beloofde land. Maar onderweg liggen er allerlei beproevingen op de loer en dreigt men terug te grijpen naar oude structuren en machtspatronen. Daarom richt God een verbond op, waarin Hij zelf de grondrechten en de arbeidsvoorwaarden bepaalt. Daarop zal de gemeenschap worden gebouwd, een samenleving die gestoeld is op rechtvaardigheid, respect en zinvol bestaan.

Vervolg op pagina 2

FEESTELIJKE OPENING

Welkom in De Pelgrim

Bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap



van omgaan met de schepping en duurzaamheid van de samenleving. Als centrum voor zingeving en spiritualiteit richt De Pelgrim zich op Zoetermeesters die naar antwoorden zoeken op levensvragen en naar zingeving in hun leven. Mensen buiten of aan de rand van de kerken, maar ook leden van kerken kunnen er terecht voor gesprek en verdieping. Het gaat om christelijke spiritualiteit met als basis het Evangelie van Christus.

PIONIEREN • Op zondag 5 maart wordt het nieuwe centrum De Pelgrim feestelijk geopend. U bent daarbij van harte welkom. De Pelgrim is in Zoetermeer de nieuwste pioniersplek van de Protestantse Kerk, maar ook doelbewust oecumenisch van opzet. De Pelgrim is tevens een centrum voor zingeving en spiritualiteit.

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk zijn, in eerste instantie gericht op mensen buiten of aan de rand van de kerken. Het is de bedoeling een nieuwe geloofsgemeenschap op te bouwen rond een al bestaande kern van ouderen en jongeren: Taizé-gangers, World Servants, een meditatie- en gebedsgroep, deelnemers aan pelgrimstochten en reizen naar Iona en een groep die veganistisch koken ziet als de bijbelse consequentie

Pionier en pastor

De Pelgrim zal verschillende activiteiten organiseren: cursussen, lezingen, pelgrimages, spiritualiteitsweekenden en individuele geestelijke begeleiding. Het is ook de bedoeling om uitvaarten te begeleiden met een spiritueel accent. De Pelgrim zal de vierde poot worden van het samenwerkingsverband van de Pelgrimskerk (Dorp), De Oase (in de wijk Meerzicht) en De Regenboog (in Rokkeveen) en is gehuisvest in de Pelgrimskerk op de hoek van de 1e Stationsstraat. Leiding en uitvoering zijn in handen van een stuurgroep en een uitvoeringsteam, die beide bestaan uit leden van de rooms-katholieke en de protestantse kerk in Zoetermeer. Aan het hoofd van het uitvoeringsteam staat de 'pionier', de overige leden van het team zijn vrijwilligers. Bij de feestelijke opening

Openingsfeest De Pelgrim

Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86

- 13.30-14.00 uur Inloop
- 14.00-14.30 uur Welkom door dagvoorzitter ds. Dick Sonneveld
- 14.45-15.30 uur Workshops en presentaties
- 15.30-16.00 uur Tijd voor koffie of thee
- 16.00-17.00 uur Viering met bevestiging van Maarten Goossens als pionier en pastor van De Pelgrim en inzegening van het uitvoeringsteam
- 17.00-17.30 uur Ontmoeting met een hapje en een drankje
- 17.30-19.00 uur Maaltijd in 't Centrum achter de kerk

Hiervoor graag van tevoren aanmelden bij: Henk van Zuilekom, (079) 36 00 154, hwwanzuilekom@hetnet.nl

Workshops en presentaties

- Symbolisch bloemschikken
- Leren pelgrimeren: meditatieve wandeling door de buurt
- Welkom in de Pelgrimskerk: over heden en verleden van de kerk
- Zingen: liederen uit Iona, Taizé, Opwekking en ...
- Plantaardig koken: gezond en lekker eten van wat groeit en bloeit
- Bibliodans: dansend gestalte geven aan een Bijbelverhaal
- Speel-kerk-doe: creatieve verkenning van een Bijbelverhaal door klein en groot
- Voorbereiding van een viering naar voorbeeld van Taizé
- De Luisterbox: tijd en ruimte voor gesprek



op 5 maart wordt Zoetermeester Maarten Goossens bevestigd als pionier en pastor van De Pelgrim.

Zie ook het interview op pagina 3 met pionier Maarten Goossens: 'De Pelgrim wordt een thuisplek voor zoekers'.

VEERTIGDAGENTIJD

Vervolg van pagina 1

Verleidingen

In Lucas 4, in het Nieuwe Testament, staat Jezus op een berg in de woestijn na een periode van vasten. De duivel beproeft hem met allerlei verleidingen. Verleidingen die aantrekkelijk zijn, maar waarvan Jezus weet dat ze Hem zullen weggleiden van het verbond van God, weg van het beloofde land. Verleidingen die uiteindelijk niet zullen leiden tot bevrijding, maar tot mislukking en onderdrukking. Ook in onze tijd zijn machten en krachten aan het werk die te sterk lijken om te weerstaan. Er gebeuren onbegrijpelijke dingen, die onze samenleving lijken te ontwrichten en een gevaar vormen voor onze democratie. 'Vrijheid' en 'rechtvaardigheid' lijken woorden die machthebbers misbruiken. Zij zaaien verdeeldheid in plaats van eenheid. Hele bevolkingsgroepen lijken geen recht meer te hebben op een veilige

plek en op een rechtvaardig bestaan. Machthebbers maken gebruik van de onvrede en de boosheid die er heerst en beloven ons allerlei aantrekkelijke zaken, die ons als muziek in de oren klinken. Zij richten muren op in plaats van ze af te breken. Ze beproeven ons, zoals de duivel Jezus beproefde.

Volg je Gods belofte of laat je je meeslepen door machthebbers met hun mooie beloften?

Welke God?

Wij staan daarmee in onze tijd voor de vraag: welke God dienen wij? Houden wij vast aan het verbond van God of verkopen wij ons aan andere goden? Volg je Gods belofte of laat je je meeslepen door machthebbers met hun mooie beloften? Wat betekent het verbond dat God met ons sloot voor ons? Zien we de ander als mens of als bedreiging? Ben je bereid je hart te

openen voor de vreemdeling, de onderdrukte, de zwakke, of sluit en vergrendel je je deur? Door wie laten we ons leiden? Willen en durven we daar de consequenties van te dragen?

Steentje bijdragen

In allerlei activiteiten gaan we in de verschillende wijkerken in de Veertigdagentijd aan de slag met deze vragen. In elke wijk staat een project centraal, dat in het teken staat van rechtvaardigheid en solidariteit en waaraan wij een steentje mogen bijdragen. Een mooi voorbeeld is het project dat van start gaat in Zoetermeer-Noord. In de kaders op deze pagina leest u welke activiteiten er in de verschillende wijken plaatsvinden. Samen gaan wij op weg naar het 'land van belofte'. Sluit u aan?

• Aafke Halma



40 DAGEN IN DE PELGRIMSKERK

In de Stille Week is er op donderdagavond 12 april een korte avondmaalsviering in de kerk om 17.30 uur, met daarna een sobere maaltijd in de consistorie.

Vanaf 1 maart is er in De Pelgrim elke werkdag van 7.00-7.30 uur een ochtendgebed waaraan iedereen mag deelnemen.

40 DAGEN IN DE OOSTERKERK

De Oosterkerk in Oosterheem concentreert zich dit jaar op de Stille Week met diensten op 9 april (Openbare belijdenis op Palmzondag), 13 april Witte Donderdag, 14 april Goede Vrijdag, en 16 april Pasen. Meer informatie in het aprilnummer van *Kerk in Zoetermeer*.

Met de kids in de Kinderkerk Plus (8-12) wordt dit jaar één keer in de maand, dus ook in de Veertigdagentijd, in de middagdienst het thema 'geestelijke wapenrusting' uit Efeziërs 6 behandeld. De gordel, het pantser en de schoenen zijn al langsgesloten, het schild, de helm en het zwaard volgen nog. De afsluitende les heet: 'In actie!'



Kaderteksten: Fien Meiresonne

40 DAGEN IN PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG

In de Veertigdagentijd is er in de POR-kerken (Pelgrimskerk-Oase-Regenboog) actie voor Stichting 'Het vergeten kind', ook wel Stichting 'Heppie' genoemd, die zich inzet voor kinderen in een sociaal isolement.



Iedere zondag is er een bloemschikking die uitdrukt wat het thema is van die zondag. Het thema is: 'Sta in je kracht'. Verbindend symbool is 'de berg', in de Bijbel de plek waar God te ontmoeten is.

De drie kerken hebben samen met de rooms-katholieke kerk Genesareth in de wijk Meerzicht ook een Veertigdagenboekje met iedere dag een tekst, aangeleverd door gemeenteleden van de drie kerken. Elke week een christelijke deugd als thema: *prudentia* – verstandigheid of wijsheid, *justitia* – rechtvaardigheid, *temperantia* – matigheid, *fortitudo* – moed, *fides* – geloof, *spes* – hoop, *caritas* – liefde.

Zondag – Opstandingsdag

Veertig dagen neemt de vastenperiode in beslag. De zes zondagen worden er van afgetrokken. De zondag is immers de dag van de opstanding van Jezus. Daarom wordt er op de zondagen niet gevestigd, maar 'klein Pasen' gevierd. Er is ook een traditie die in deze periode zeven lijdensweken benoemt, beginnend met de eerste lijdenszondag voorafgaand aan Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd.

40 DAGEN IN DE ICHTHUSKERK

In de protestantse wijkgemeente Noord wordt de opbrengst van het Veertigdagentijd-project verdeeld tussen het werk van Henriëtte Nieuwenhuis voor Kerk in Actie in Sumatra en de activiteiten van de gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind.

Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan

Sinds oktober 2011 is Henriëtte Nieuwenhuis uitgezonden naar Zuid-Sumatra in Indonesië. Zij werkt als predikant-diaconaal toerustingswerker bij de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Deze kerk wil graag dat de diaconie mensen helpt om de oorzaken van armoede in hun eigen omgeving aan te pakken. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij o.a. door trainingen te ontwikkelen voor diakonen en gemeenteleden. Vorig jaar kwamen enkele jongeren uit Sumatra in Nederland kijken hoe het hier toe gaat.

Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind

In De Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen kinderen gemakkelijk in de knel raken. De Rudolphstichting (vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk) ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugdorp De Glind en de rest van Nederland.

40 DAGEN IN DE OUDE KERK

De kindernevendienst van de Oude Kerk in het Dorp heeft 'Op weg' als thema voor de Veertigdagentijd. Het gaat over de reis die Jezus maakt onderweg naar Pasen. De kinderen krijgen een stoffen rugzakje dat wordt versierd met textielstiften en lapjes. In de kerk wordt steeds een backpack getoond, waar in de loop van de weken steeds iets aan gehangen wordt: een kaart van de wereld, een lunchbox als verwijzing naar Pesach, een paspoort en een matrasje. Dit laatste is een verwijzing naar de 'rustplaats' voor Jezus nadat Hij stierf aan het kruis.

40 DAGEN IN DE OASE

Rondom de Vlam

Wekelijkse momenten van stilte en bezinning op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd, waarbij steeds een regel centraal staat van het Latifa-gebed, een oud oecumenisch gebed. Midden in de woestijnervaringen van zijn leven vertrouwde Jezus op God.

Midden in de woestijnervaringen van ons leven worden wij door Christus uitgenodigd om ons tot God te bekeren met heel ons wezen. Elke keer staat een bijpassend raam van De Oase centraal. Steeds van 19.30-20.15 uur.

1 maart
raam 4
'Ik besta'8 maart
raam 8
'Ik verlang'15 maart
raam 15
'Ik hoop'22 maart
raam 17
'Ik geloof en vertrouw'29 maart
raam 19
'Ik laat los'5 april
raam 26
'Ik heb lief'12 april
raam 31
'Ik ben bereid'

Orgelspel op de zondagen in de Veertigdagentijd

OOSTERKERK • Passend bij elk van de zes zondagen in de Veertigdagentijd speelt Johan van Oeveren, een van de twee organisten van de Oosterkerk, de komende zes weken in de eredienst een koraalbewerking of meditatief werk op het orgel.

1e zondag – Invocabit – 'Roep mij aan'

'Ach Herr, mich armen Sünder', koraalbewerking van J.L. Krebs (1713-1780) Een zeer ingetogen bewerking passend bij deze zondag. 'Roep hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreeze, dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen' (Psalm 91:15).

2e zondag – Reminiscere – 'Gedenk uw barmhartigheden'

'Herzlich thut mich verlangen', koraalbewerking van J.S. Bach (1685-1750) Tekst waaruit Gods barmhartigheid en genade spreekt. Een overbekende melodie, beter bekend als 'O hoofd vol bloed en wonden'.

3e zondag – Oculi – 'Ogen'

'Prière' en 'Mélodie', meditatieve werken van A. Guilmant (1837-1911)

Het tweede is bewerkt voor orgel, origineel geschreven voor viool en harmonium. Guilmant wil ons meenemen, zodat we onze ogen gericht houden op de lijdende Heiland. 'Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht' (Psalm 25:15).

4e zondag – Laetare – 'Verheugt u'

'O Gott, du frommer Gott', koraalbewerking van J. Brahms (1833-1897) Prachtige koraalbewerking die je niet veel tegenkomt in orgelminnend Nederland. Voornamelijk manualiter met een krachtig slot. 'Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen' (Jesaja 66:10).

5e zondag – Judica – 'Verschaf mij recht'

Naar Psalm 43:1, een bewerking van eigen hand. Het ingetogene maar het rechtvaardige uit deze woorden zullen tot uiting komen.

6e zondag – Palmzondag

Op deze feestelijke intochtzondag opnieuw 'O Gott, du frommer Gott' van J.S. Bach, nu als partita, waarin de melodie steeds in verschillende bewerkingen terugkeert.

NIEUWE PIONIER

'De Pelgrim wordt een thuisplek voor zoekers'

INTERVIEW • De nieuwe pionier Maarten Goossensen gaat van De Pelgrim de thuisplek maken voor wie zoekt naar zingeving en spiritualiteit. Dat doet hij samen met het Pelgrimsteam. Hoe gaan zij dat aanpakken?

Bij zijn eerste ontmoeting met De Pelgrim werd Goossensen tijdens de meditatiebijeenkomst geraakt door de 'lectio divina', een aandachtige manier van de Bijbel lezen, van Psalm 112: 'Wees standvastig en vertrouw op God'. 'Zo wil ik hier als pionier werken voor De Pelgrim. Standvastig: keihard werken, trekken, duwen en regelen, en dat alles in vertrouwen op God.'

'Keihard werken, trekken, regelen, en dat alles in vertrouwen op God'

Godsgeschenk

Dat tekent precies wie Maarten Goossensen is. Na jaren werken in managementfuncties werd hij na een reorganisatie gedwongen pas op de plaats te maken: wat wil ik nu verder? Maarten: 'Ik besloot mijn hart te volgen en heb mijn eigen coachingsbureau Kernspectief opgezet. Ook werd ik reïtraitebegeleider en coördinator bij reïtraitecentrum De Spil van de Emmaus Priorij Maarssen. Mensen helpen en begeleiden – ik wilde me echt inzetten voor het Koninkrijk! In 2016 werd ik daarnaast coördinator bij Stichting Present Zoetermeer, en nu vanaf 1 maart pionier bij De Pelgrim.' Het voelt voor hem als een Godsgeschenk. 'Alles wat ik tot nu toe aan

werkervaring heb opgedaan, kan ik inzetten: managen, organiseren, volharden, zeuren, maar ook mensen begeleiden en coachen. Voor mij is dat een geweldige combinatie: aan spiritualiteit (De Pelgrim) handen en voeten geven (Stichting Present).'

Viering en workshops

De eerste grote activiteit is de opening van De Pelgrim op zondag 5 maart. 'Dat pakken we groots aan', zegt Maarten enthousiast. 'Na de openingsceremonie zijn er 's middags zeven workshops, die al een voorproefje geven van wat De Pelgrim gaat doen. Daarna is er een feestelijke viering, waarvoor de Zoetermeerse kerken zijn uitgenodigd en ook de landelijke Protestantse Kerk en de burgemeester van Zoetermeer. Tijdens die viering zal het Pelgrimsteam, waar ik deel van uitmaak, worden ingezegend.'

Maaltijd vieren

Als Maarten droomt over De Pelgrim, wat ziet hij dan als eerste voor zich? 'Een mooie keuken in het centrum naast de kerk.' Op mijn verbaasde reactie legt hij uit: 'Onderschat niet hoe belangrijk een goede verzorging is. We hebben het vaak over De Pelgrim als een gastvrije plaats. Als mensen 's avonds een workshop hebben of er is een inspirerende lezing, kunnen zij eerst



Pionier Maarten Goossensen in De Pelgrim

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

samen de maaltijd vieren. Zo ontmoeten zij elkaar en ontstaat er al een verbinding. Het maakt dat mensen zich er veilig en thuis voelen.'

'We hebben het vaak over De Pelgrim als een gastvrije plaats'

Ochtendgebed

'De Pelgrimskerk vind ik een mooie, bijzondere kerk', zegt Maarten. 'Ik voel me hier thuis. Ik heb hier als jongetje nog gezongen in het Zoetermeerse kinderkoor The Green Voices. Op dit moment wordt er elke werkdag om 7.30 uur een ochtendgebed gehouden, ik zou dat graag uitbouwen. Ik weet dat

er in Zoetermeer heel wat mensen zijn graag hun werkdag zouden beginnen of eindigen met een moment van stilte.'

Pelgrimsreizen

Maarten wordt als pionier de coördinator en aandrijver van het Pelgrimsteam. Dat bestaat uit de groepen die straks van hieruit gaan werken: Zoetermeerse jongeren van World Servants, kookworkshops Vegan Church, christelijke meditatie, kunst en spiritualiteit, pelgrimsreizen.

'Ik vind het belangrijk dat deze groepen niet alleen hier hun thuisbasis hebben, maar dat zij ook als Pelgrimsteam samenwerken en met elkaar integreren. Samen ontwikkelen we ook het programma-aanbod van De Pelgrim. Wat we precies gaan doen? Kom naar de opening op 5 maart en houd straks onze website in de gaten. Het zal in elk geval altijd te vinden zijn in *Kerk in Zoetermeer!*'

• Mieke Brak

Maartprogramma De Pelgrim

- 9 maart 19.45 uur: Meditatie ('lectio divina') en gebed
- 14 maart 14.00-15.30 uur: Christelijke meditatie n.a.v. een psalm
- 15 maart 20.00 uur: Innerlijke pelgrimage
- 22 maart 19.30 uur: Balijwandeling

ONDER WOORDEN

Wanneer je vast

Wanneer je vast, zwaai dan de luiken van je strakke denkbeelden wijd open en laat een frisse wind naar binnen stromen.

Wanneer je vast, speur naar de wortels die je ziel verhard en hak ze uit tot je minzaam elkeen tegemoet kan komen.

Wanneer je vast, schep dan een nieuwe orde in je wereld zodat je lotsverbonden raakt met ieder mens die brood of recht ontbeert. Deel in die mate dat zijn honger wordt gestild. Wek hoop die dagelijks en voor ontelbaren een weg aanlegt naar Pasen.

Kris Gelaude
Voor wie verstillings zoekt impressies en gedachten, Averbode/Forte, 2012

Tekst bij Aswoensdag 1 maart, start van de Veertigdagentijd, opgenomen in 'Sterk en dapper, Veertigdagentijdskalender voor verdieping', 2017.

Bestellen: zie Tips bij het thema, pagina 5.



ALGEMENE KERKENRAAD

Een nieuwe weg

'Meester men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen.' Het was het lievelingslied van mijn moeder. Van oorsprong is het een Zweeds lied van de dichter Emil Liedgren (1879-1963).

Er is sprake van oudere mensen die rustig de platgetreden paden lopen en zich goede christenen achten en van jongeren die eigen wegen trachten te gaan en huiverig zijn zich direct aan Jezus te binden, hoezeer ook zij hunkeren naar zijn licht. De ene weg is niet beter dan de andere en de scheidslijn loopt ook niet tussen oud en jong. Met *Kerk in Zoetermeer* verlaten we het vertrouwde *Protestants Zoetermeer* en slaan we een nieuwe weg in met ons kerkblad. Het doel is de vele activiteiten

van de Protestantse Gemeente Zoetermeer ook voor het voetlicht te brengen bij mensen die niet over de platgetreden paden lopen. Het volgen van een nieuwe weg is spannend. Ik hoop dat velen met ons meelopen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit ook verfrissend kan zijn. En wat zou het mooi zijn als we zo een breder publiek bereiken. Graag bedank ik allen die de afgelopen acht jaar elke twee weken gezorgd hebben voor *Protestants Zoetermeer*: de eindredacteuren Eefke van den Broek en Frans Rijkaart, hoofdredacteur Jaap van den Akker en Miranda van der Zwan van Top Speed Tekstverwerking. Ik wens degenen die aan *Kerk in Zoetermeer* werken veel succes bij het aanleggen van de nieuwe weg.

• Jos Nouwt
VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER

OMZIEN NAAR ELKAAR

Honderd SchuldHulpMaatjes

Het diaconaal project SchuldHulpMaatje, dat in 2013 in Zoetermeer is gestart, heeft doorlopend nieuwe Maatjes nodig.

SchuldHulpMaatjes zijn goed toegeruste en opgeleide vrijwilligers die mensen met financiële problemen begeleiden, met als doel dat de mensen zelf weer de draad oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen geholpen wordt, ongeacht ras, geslacht, taal of levensovertuiging. Door de vele hulpvragers

maakt SchuldHulpMaatje Zoetermeer een sterke groei door. Na de cursus op drie zaterdagen in maart telt Zoetermeer zo'n honderd Maatjes die ingezet kunnen worden. Vrijwilligers met diverse achtergrond en expertise, allen zeer gemotiveerd om het omzien naar elkaar daadwerkelijk inhoud te geven.

• Jan de Vries
COÖRDINATOR SCHULDHULPMAATJE

Informatie over SchuldHulpMaatje:
Jan de Vries, 06-39 40 50 15, www.shmzoetermeer.nl
Aanmelden als Maatje:
www.schuldhulpmaatje.nl > locaties > Zoetermeer
Aanmelden als hulpvrager: www.uitdeschulden.nu



NIEUW KERKBLAD

Zoveel moois

'Het is nog veel mooier en beter dan ik me had voorgesteld' zei ik, toen mij het eerste nummer van Kerk in Zoetermeer onder ogen kwam. Een blad, waar we als Protestantse Gemeente Zoetermeer mee voor de dag kunnen komen, een blad om trots op te zijn!

Bij de gedachtevorming in de werkgroep Publiciteit hoe we van het vooral intern gerichte *Protestants Zoetermeer* naar een meer naar buiten gericht *Kerk in Zoetermeer* zouden kunnen komen, is ervan uitgegaan dat missionair zijn een kerntaak is van onze kerken. Er gebeurt zoveel moois in onze kerken. Denk aan de vele, vele leden die als vrijwilliger actief zijn bij de Voedselbank, bij de Schuldhulpverlening, bij diaconale activiteiten, bij de inloophuizen, bij de missionaire pioniersplekken Perron 61, Halte 2717 en De Pelgrim, enzovoorts, enzovoorts. We hoeven en mogen daarbij ons licht niet onder de koren-

maat te zetten. *Kerk in Zoetermeer* is dan ook niet alleen voor gemeentelieden en abonnees bedoeld, u zult het ook tegenkomen in bibliotheken, wijkcentra en wachtkamers. Wat wel uitsluitend voor onze abonnees bedoeld is, is het katern *Gemeentenuieuws*. Hoewel veel gemeentenieuws via wekelijkse nieuwsbrieven met de leden gecommuniceerd wordt, zult u hierin ook nieuws van blijvende waarde aantreffen én nieuws dat uitsluitend voor onze leden bestemd is, bijvoorbeeld de aankondiging van een gemeenteeavond. Om de (vrijwillige) abonnementsbijdrage gelijk te houden met die van *Protestants Zoetermeer* is de verschijningsfrequentie verlaagd. *Kerk in Zoetermeer* zal tien keer per jaar verschijnen, vrijwel maandelijks, met een dubbelnummer in de zomermaanden. Het zal misschien even wennen zijn aan de totaal andere vormgeving, maar we hopen dat u deze snel zult waarderen.

• Jan Blankespoor
WERK GROEP PUBLICITEIT
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER

1 APRIL

Landelijke Pastorale Dag in Gouda



betrokken, pastoraat met hart en handen'. Na een inleiding van prof.dr. Herman Noordegraaf die onderzoek doet naar de 'Zorgzame Kerk', is er een ruim aanbod van workshops in drie rondes en een markt met boeken, materiaal en informatie van diverse organisaties.

Zaterdag 1 april, 10.00-16.00 uur, € 30,- (inclusief lunch en koffie/thee), Scholengemeenschap De Goudse Waarden, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda. Programma en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/lpd

Op zaterdag 1 april vindt in Gouda de Landelijke Pastorale Dag plaats voor ouderlingen, pastoraal en bezoek-medewerkers, predikanten en kerkelijk werkers. Het thema is 'Bewogen en

TIPS BIJ HET THEMA

Veertig dagen op weg naar Pasen

Aswoensdag 1 maart t/m Stille Zaterdag 15 april

40dagentijdapp

Deze app leidt je door de Veertigdagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's of praktische tips. De '40dagentijdapp' is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. www.kerkinactie.nl/40dagentijd



Veertigdagentijdskalender Protestantse Kerk

Kalender bij de Veertigdagentijd campagne 'Sterk en dapper' van Kerk in Actie. Met veel meditatief materiaal in de vorm van gebeden, gedichten, afbeeldingen en bijbelteksten met uitleg. € 4,25 – webwinkel.pkn.nl

tear -kalender '40 dagen opstaan'

Met gezinsschriftje

Acht schrijvers nemen je elk een week mee in het proces van opstaan: van de start die je maakt met Jezus, via de 'opstandigheid' die je met hem kunt ervaren, naar het moment dat je uiteindelijk in vuur en vlam komt te staan. De kalender bevat ook dit jaar extra stukjes voor de zondagen en de opstandingsweek na Pasen. In het gezinsschriftje met vragen en opdrachten voor kinderen vanaf een jaar of 6 gaat het telkens over opstaan. Opstaan om mensen te helpen, om Gods liefde door te geven. Opstaan en struikelen. Opstaan en doorgaan. € 3,95 – kalender.tear.nl



'God woont bij zijn volk'

Doeboekje voor gezinnen

Leef als gezin samen toe naar het wonder van Pasen tijdens de Veertigdagentijd. Doeboekje van Hanna Holwerda inclusief kijkdoosmateriaal over de tabernakel van het volk Israël veertig jaar in de woestijn. Elke dag is er een bijbeltekst met doe- en denkopdrachtjes voor verschillende leeftijden. € 8,95 – www.royaljongbloed.nl

'Een lam voor mij'

Geheimen over Jezus ontdekt in het Pesachfeest

Eerste uitgave in de serie 'Vieren wat je vieren kunt' van Gerdine Bonhof en Nelleke Tak (schilderingen). Pesach, het joodse feest vol symboliek en diepere betekenis, wordt door dit boek tastbaar en voelbaar en het neemt je gezin mee op de ontdekkingsreis door de Bijbel. Verhalen over drie verschillende Pesachvieringen: in de tijd van de uittocht uit Egypte, de tijd van Jezus en de huidige tijd. Met praktische tips en suggesties over hoe je een sedermaaltijd kunt vieren. € 17,50 – vierenwatjevierenkunt.wordpress.com – nelleketak@gmail.com



Symbolisch bloemschikken Pasen 2017

'Sta in je kracht' is het thema van de brochure Symbolisch bloemschikken voor de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij de projecten van Kerk in Actie. Met acht fotokaarten. € 12,95 – webwinkel.pkn.nl

'Koken met passie'

Recepten voor sobere en voedzame maaltijden uit de joods-christelijke traditie en uit de kleurrijke wereldkeuken, geïnspireerd door gerechten uit de Bijbelse tijd en zoveel mogelijk met gebruik van duurzaam geproduceerd voedsel. Voorzien van verhalen, verdiepende thema's en Bijbelteksten bij de zondagen en allerlei weetjes over het vasten en andere gebruiken. Met een apart hoofdstuk voor de zondag van Pasen. Han Wilmink, *Koken met passie*. 40 smakelijke recepten voor de vastentijd, Kampen: Kok, 2009



Chagallviering: 500 jaar Reformatie

ICHTHUSKERK • Op 12 maart om 12.00 uur is er in de Chagallruimte van de Ichthuskerk voor jong en oud een interactieve viering. Het gaat over actuele thema's die naar voren komen in de film 'Storm. Letters van vuur', een film over de vroege Reformatietijd, die jongeren uit de tienerdienst op 5 februari gezien hebben. Waar geloof jij in en waarom? Wat is vrijheid eigenlijk? Geven we elkaar de vrijheid om te geloven wat we willen, of zijn er grenzen? Welke (95?) stellingen zouden wij nu op de deur van de kerk willen spijkeren?



(Jongeren)dienst, 12 maart 12.00 uur, Ichthuskerk, zie ook pagina 4

SAMEN DELEN

Bak en deel een Dapperbrood

40 DAGENTIJD
1 MAART - 15 APRIL 2017

Maak van een zakje gist en aanvullende ingrediënten deeg en kom als kerk in actie door samen Dapperbrood te bakken. Laat iedere bakker thuis iemand uitnodigen om het brood mee te delen. Of eet de Dapperbroden als gemeente samen op.



Ingrediënten

- 500 gr tarwebloem
- 5 gr droge gist
- 10 gr zout
- 320 gr lauwwarm water
- scheutje olie

Bereiding

- Doe de bloem in een kom en voeg de gist, het zout en het lauwwarme water toe.
- Kneed er een soepel deeg van. Het deeg is klaar als het als een kauwombal uit elkaar getrokken kan worden. Blijft het aan de handen plakken? Neem dan wat extra bloem.
- Vet een kom in met een neutrale olie en leg het deeg hierin. Draai het om zodat alle zijden bedekt zijn met de olie.

- Laat het deeg afgedekt (onder een vochtige theedoek) in een uur rijzen op kamertemperatuur.
- Kneed de lucht eruit en vorm er een bal van. Laat deze bal nogmaals afgedekt een uur rijzen.
- Verwarm de oven voor op 220 °C.
- Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg het gevormde deeg erop. Bak het brood in ongeveer 20 tot 25 minuten goudbruin.

Recept via Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, bij het Veertigdagentijd-thema 'Sterk en dapper'.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd/dapperbrood
www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo

Bakken en delen

DE OASE • Om het delen van het brood tijdens de Maaltijd van de Heer nog meer tot de verbeelding te laten spreken wordt op zaterdag 4 maart om 16.00 uur in De Oase gezamenlijk Dapperbrood gemaakt. Dit brood wordt op zondag 5 maart bij de viering uitgedeeld. Maken we genoeg broden, dan kunnen we buiten de Maaltijd van de Heer nog meer delen. Thuis, buiten de deur en in de kerk. Ook voor de drie sobere maaltijden op 16 en 30 maart en 13 april willen we samen Dapperbroden bakken.



• Marius Cusell

PLATFORM ZWO (ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING) ZOETERMEER

| (079) 342 31 12 – marius.cusell@hetnet.nl

Leerhuis 'God, geloof en wetenschap'

DORPSTRAAT 57 • Het bijbelse wereldbeeld is al lang niet meer het denken van onze tijd. Het christelijk geloof lijkt haaks te staan op de moderne wetenschappelijke inzichten in de ouderdom van de aarde en het ontstaan van levende wezens. Het christelijk geloof lijkt eerder een rem op de vooruitgang te zijn, terwijl het ook een stimulans heeft gegeven. Het is een spannende verhouding tussen geloof en wetenschap. Kunnen wij tot enige ontspanning komen?

| Maandag 27 maart, 20.00 uur, Dorpsstraat 57

Meditatieve vieringen

ICHTHUSKERK • In de periode van 5 maart tot en met 14 mei zijn er elke zondagavond meditatieve vieringen in de Ichthuskerk. Op Eerste Paasdag vindt de viering buiten plaats, in de vroege ochtend als het licht wordt. Het thema is 'Pelgrimage van vertrouwen' met elke keer een deelthema.
5 maart *Verlangen en geroepen worden*
19 maart *Stilte en inkeer*
26 maart *Niet op weg gaan*
De vieringen zijn naar het model van Taizé met zingen en bidden, teksten en stilte. Meestal is er muzikale begeleiding van piano of dwarsfluit. Van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur, Ichthuskerk, Parkdreef 258. Iedereen is van harte welkom.

• Roeland van der Kruk

WERKGROEP REFLECT, (079) 352 20 81

RESTAURATIE

Toren onder handen

OUDE KERK • De hand van Otto van der Vorm, voorzitter van de **Bouwcommissie Restauratie Toren, verdwijnt in een draagbalk van de toren van de Oude Kerk. En dat is niet het enige mankement. Geen wonder dat een onafhankelijke deskundige een paar jaar geleden de situatie al ernstig vond.**

Het onderste deel van de toren stamt uit de middeleeuwen. Na een zware storm is het hogere deel rond 1640 herbouwd, compleet met de lantaarn van hout en leien. Betaald uit de belastingen van het hele dorp, want kerk en toren waren van iedereen. Na 1950 begon de toren vanwege de demping van een stuk Delftewallen te verzakken. De fundamenten zijn toen versterkt en steunberen werden aangebracht.



Betaald door het hele dorp, want kerk en toren waren van iedereen

Een oud gebouw heeft altijd onderhoud nodig, van tijd tot tijd grondig. Dat is nu. De toren is verzwakt door bonte knaagkevers, binnensijpelend vocht en groei van zwammen. Wat lager zijn de stenen door weer en wind aangetast en afgebrokkeld. Het moment dat je via de toren niet veilig meer de kerk in zou kunnen, was nabij. Intussen is gebleken dat ook de wijzerplaten van de klok moeten worden gerestaureerd en hun verlichting vervangen.

Ondanks mooie subsidies van de gemeente en de provincie is er nog een gat in de begroting. Als u het oude kerkelijke en culturele gezicht van onze stad een warm hart toedraagt, kunt u dat laten blijken door een gift. Die is welkom op NL52 FVLB 0635803429 t.n.v. PGZ inzake Wijk 1, toren.

• Joke Roelevink

SECRETARIS RESTAURATIECOMMISSIE

| www.oudekerkgemeente.nl > Restauratie toren

KIJK



Agenda Vorming en Toerusting

Zie voor meer informatie de uitgave *Gaandeweg*.
www.pgzoetermeer.nl/pgzoetermeer/pagina/gaandeweg.php

Dag	Datum	Waar	Tijd
do	2 mrt	Close reading	De Regenboog
ma	6 mrt	De Bijbel: een lastig boek? Omgaan met lastige bijbelverhalen	Adventskerk 15.00 uur
do	9 mrt	De pelgrim verbeeld en onderweg	Genesarethkerk 20.00 uur
do	9 mrt	Meditatie en gebed	De Regenboog 19.45 uur
vr	10 mrt	Zincafé Zoetermeer	Café Lautrec 17.00 uur
di	14 mrt	Christelijke meditatie	Pelgrimskerk 14.00 uur
wo	15 mrt	Cursus Innerlijke pelgrimage	Pelgrimskerk 20.00 uur
wo	15 mrt	Regenboogconcert	De Regenboog 20.15 uur
do	16 mrt	Aan God toegewijd	De Regenboog 20.00 uur
za	18 mrt	Podium320 - Ensemble Rokonok	Oosterkerk 16.00 uur
ma	20 mrt	Filosofie cursus 'De wereld van Sofie'	Adventskerk 15.00 en 20.00 uur
do	23 mrt	Aan God toegewijd	De Regenboog 20.00 uur
do	23 mrt	De pelgrim verbeeld en onderweg	Genesarethkerk 20.00 uur
za	25 mrt	Meezingen met de Passie van Telemann	Adventskerk zie pag. 7
za	25 mrt	Orgelconcert	Oude Kerk 15.00 uur
ma	27 mrt	Leerhuis: Over God	Oude Kerk 20.00 uur
ma	27 mrt	De krant op tafel	Adventskerk 15.00 uur
do	30 mrt	Gespreksavond over Witte Donderdag	De Kapelaan 20.00 uur
do	30 mrt	Aan God toegewijd	De Regenboog 20.00 uur

ichthus
boekhandel
 bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Dan is **Van der Kruk Consultancy** iets voor u! Gespecialiseerd in het accuraat bijhouden en ondersteunen van financiële administratie op locatie.

Benieuwd wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen? Bel of mail of zoek contact via mijn website.



Van der Kruk Consultancy
 DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. **Nettie van der Kruk**
 T (06) 371 55 371
 E contact@vanderkrukconsultancy.nl
 I www.vanderkrukconsultancy.nl

Van Dongen UitvaartZorg
 &
Van Dongen UitvaartCentrum



Wij zijn een kleinschalige onderneming en bieden persoonlijke zorg en aandacht

Bredewater 20A - 2715 CA Zoetermeer
 079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL
 24 uur per dag bereikbaar
 ongeacht waar u verzekerd bent

BIJZONDERE DIENST

Van Evensong naar Cantatedienst

REPORTAGE • 'My soul doth magnify the Lord', klinkt de aanroep op uit het koor, 'Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn God.' De Evensong op zondagavond in de Oude Kerk zet in.

Zo'n honderddertig mensen zingen mee in antwoord op de hymnes, de Lofzang van Maria en de Lofzang van Simeon gezongen door het koor. De gang van de liturgie is in het Nederlands. We bidden het Onze Vader en belijden ons geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met het gezicht gericht naar het oosten. 'Het Licht komt uit het oosten, waar de zon opgaat', zegt de voorganger hierbij, 'en vanuit onze plaats bezien zal Christus, de Zon der gerechtigheid, eenmaal in het oosten verschijnen.'

'Gezongen uur'

Met de Evensong op 5 februari begon voor de Oude Kerk Gemeente alweer het vijfde jaar van bijzondere diensten op zondagavond, ingebed in de ambtelijke dienst en met een welkom voor mensen van binnen en buiten de kerken uit Zoetermeer en verder weg. Steeds een jaarlijkse serie van drie Evensongs, afgewisseld met een of twee Cantatediensten, al naar gelang de collecteopbrengsten dit toelaten. Een Evensong is een 'gezongen avonduur' van gebeden, bijbellezingen, koor- en gemeentezang in de traditie van de Anglicaanse Kerk. In een Cantatedienst wordt vaak een cantate van J.S. Bach uitgevoerd door koor, solisten en orkest. De teksten komen uit de Bijbel of



'De rust van de zondag 's avonds in de kerk ervaar ik als een weldaad. De muziek over je laten komen, de lezingen en de gebeden met aandacht uitgesproken, het meezingen met de psalmen en liederen uit het Liedboek, indrukwekkend.'

Een bezoeker

zijn daarop gebaseerd. Een gezongen en gespeelde cantate vormt zo het hart van de eredienst, het evangelie, letterlijk de verkondiging van het 'goede nieuws'.

Be-amen

Eind 2012 startte een werkgroepje om de wens van de kerkenraad van de Oude Kerk voor deze bijzondere diensten gestalte te geven. Niet alleen 's morgens maar ook 's avonds open, zichtbaar en gastvrij zijn. Een plaats van Woord en gebed voor iedereen. Zo gezegd, zo gedaan. Enthousiast werden mensen met koorervaring geworven en binnen een maand had het Projectkoor Oude Kerk een bestand van zesentwintig zangers die zich voor de verschillende projecten kunnen inschrijven. Cantor-organist Ronald de



Projectkoor Oude Kerk tijdens de Evensong op zondag 5 februari

Foto: Peter Teeuw

Biddag voor gewas en arbeid

Iedere tweede woensdag in maart – of de zondag daarna – is het Biddag voor gewas en arbeid. Een speciale (zon)dag om God te vragen of Hij de gewassen op het land wil laten groeien. Ook wordt er

gebeden of God al het werk dat we doen wil zegenen.

(Kinder)dienst, 8 maart 15.00 en 19.30 uur,
 Oosterkerk, zie ook pagina 4

Jong zoekt de muziek uit en benadert voor een cantate solisten en musici, de werkgroep verzamelt de koorleden, regelt de repetities en de betalingen, bakt de koekjes bij de koffie, verzorgt de affiches en de persberichten en in nauwe samenwerking met voorganger ds. Kees Wesdorp komt de liturgie tot stand. Zang en muziek worden steeds thematisch verbonden met zorgvuldig gekozen bijbellezingen, overdenking, lofprijzing en intense gebeden. Verstillend en uitbundigheid wisselen elkaar af in zo'n bijzondere dienst waar Gods aanwezigheid voelbaar is en mensen die mogen be-amen.

Avondzang

Na de Schriftlezingen met een kort gesproken woord door de voorganger zingt het koor in de avond van die vijfde februari een oud Latijns gezang uit de vierde eeuw, 'Te lucis ante terminum'. Voorafgaand aan de gebeden krijgt dit lied stem in een vertaling van Guido Gezelle, gezongen door de aanwezigen op de melodie van de bekende Avondzang (achter in de psalmboekjes of Liedboek 239):

*Aleer het licht ten avond raakt,
 o Schepper aller dingen, waakt
 en zorgt voor ons, die al den tijd,
 wij bidden u, bermhertig zij!*

• Marieke van der Giessen-van Velzen

Alles op Zijn tijd ...

CANTATEDIENST • Van troostrijk ingetogen – twee viola da gamba's en twee blokfluiten – tot feestelijk jubelend – een speelse dubbelfuga – naar een ingetogen slot. Zo verklankt Johann Sebastian Bach het eeuwige leven. De aardse dood in het Oude Testament: 'iedereen moet sterven', zet hij scherp af tegen de verlossing uit het Nieuwe Testament: 'Ja, komm, Herr Jesu, komm!' Cantate BWV 106 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit', geschreven voor een rouwplechtigheid, wordt in de Passietijd uitgevoerd in een eredienst met gezongen evangelieverkondiging, te midden van orgelspel, samenzang, lezingen, gebeden en toelichting.

Zondagavond 2 april, 18.30-19.45 uur
 Oude Kerk, Dorpsstraat 59

• Jaap van der Giessen
 PROJECTKOOR OUDE KERK

**ZEKER VAN VAKWERK
 ZEKER VAN DORP**



Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
 MET KENNIS EN RESPECT

KERK MUZIEK

Verbaasd

De Nederlandse componist Daan Manneke (77) heeft veel religieuze koorwerken geschreven. Toch zegt hij in *Trouw* van 6 februari 2017 het volgende: 'Overigens is het uniek dat een kerk een wereldlijke componist een betaalde compositie-opdracht geeft!' Deze opmerking bleef bij mij hangen. Muziek schrijven die in de kerk gebruikt wordt en dan verbaasd zijn dat je een opdracht krijgt van een kerk.

Vanaf het ontstaan van de kerk wordt er al muziek gemaakt. Met de groei van de kerk ontstonden er regionale verschillen in de vieringen en muziek in de eredienst. Dat veranderde in de tijd van Karel de Grote. Hij wilde dat alles, ook de kerkdiensten, in zijn rijk op dezelfde wijze georganiseerd werd. De in die tijd verzamelde en gebundelde liederen kennen wij onder de naam Gregoriaans. Gregoriaans was lange tijd de verplichte muziek in de kerkdienst.

Gezongen verhaal

Vanaf de middeleeuwen ontwikkelde de West-Europese muziek zich uitsluitend via de kerkmuziek. De musici en componisten waren priester en verzorgden de muziek aan de kerkelijke en wereldlijke hoven. Als de macht



verschuift van kerk en adel naar de burgers zien we een nieuwe ontwikkeling. Vanaf de zestiende eeuw worden de Griekse klassieke drama's gebruikt voor een nieuwe vorm van vermaak: de opera. Het antwoord van de kerk is het oratorium. Ook een gezongen verhaal, maar dan gebaseerd op Bijbelverhalen. Componisten en musici kunnen nu ook buiten de kerk de kost verdienen. Opdrachten voor religieuze muziek worden verstrekt door rijke burgers. De eerste uitvoeringen van muziek vinden niet meer plaats in de kerk, maar in concertzalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 'Missa Solemnis' van Ludwig van Beethoven of 'Seven Last Words' van Daan Manneke. Vanuit de concertzalen vinden deze werken hun weg (terug) naar de kerken waar zij in concerten en ook in erediensten worden uitgevoerd. En dan zijn componisten weer verbaasd.

• Arie Vooijs

ORGANIST IN DE OASE IN MEERZICHT EN DIRIGENT VAN EEN AANTAL KOREN

OUDE KERK Lunchpauzeconcerten

Elke woensdag van 12.45-13.15 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 59. Toegang: gratis.

- 1 maart: Ad van Pelt (orgel)
- 8 maart: Serena Jansen (sopraan) en Eke Simons (piano)
- 15 maart: Albert Brussee (piano)
- 22 maart: Ronald de Jong (Breetveltorgel en klavecimbel)
- 29 maart: Duo Panarpa: Carla Bos (harp) en Desiree Vergers (dwarsfluit)

Voor meer informatie over de concerten, programma's en uitvoerenden: www.concertenzoetermeer.nl, (079) 361 23 64 / 06 42 00 02 13 of info@ronalddjong.com



OUDE KERK Zaterdagmiddag-orgelconcert

Zaterdag 25 maart verzorgt Ronald de Jong het maandelijkse orgelconcert in de Oude Kerk. Op het programma muziek van Ch. de Wolf, J. Rheinberger (sonate no. 11), R. Vaughan Williams, C.F. Becker en ook eigen werk: een nieuwe compositie over Psalm 98.

Aanvang: 15.00 uur. Toegang: € 10,- 65+ en donateurs: € 7, t/m 17 jaar gratis.

REGENBOOGMUZIEK Keltische mythe

Op 8 maart organiseert de Stichting Regenboogmuziek een voorstelling rond de Keltische mythe 'Táin Bo Cuailgne' (De runderroof van Cooley). Het verhaal wordt verteld door het vertellersduo Dá Fhili (Daan van Loon en David van den Bosch).

8 maart, kerkzaal De Regenboog, Nathaliegang 263, 20.15 uur. Toegang: € 15, tot 21 jaar: € 5, houders Zoetermeerpas gratis. www.regenboogmuziek.nl, dafhili.com, [facebook.com/dafhili](https://www.facebook.com/dafhili)

CKC - KLIMAAT

Interactief 'Earth Hour-concert'

Tijdens Earth Hour doen mensen en andere stroomverbruikers wereldwijd de lichten uit om stil te staan bij het tegengaan van klimaatverandering. Voor het komende Earth Hour vinden er op verschillende plekken in Nederland Earth Hour-workshops en -concerten plaats, geïnitieerd door componist Merlijn Twaalfhoven en onder andere gebaseerd op een interactieve concertervaring van zijn hand. Er worden workshops gegeven

in het CKC door zangdocente Liselet van Gent en collega's waarvoor iedereen die van zingen houdt een statement tegen de opwarming van de aarde wil maken zich kan inschrijven om vervolgens tijdens Earth Hour van 20.30-21.30 uur te zingen.

Zaterdagmiddag 25 maart, CKC, Leidsewallen 80, www.resonancelab.eu/earth-hour-2017

Cantate Deo zingt Matthäus Passion

Op vrijdag 31 maart om 19.30 uur voert Cantate Deo de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit in de Oude Kerk.

De Matthäus Passion geeft het lijden en sterven van Jezus weer zoals opgetekend in het Evangelie van Mattheüs. Jezus wordt verraden, berecht, gekruisigd en begraven. Verraad, veroordeling en dood, maar vooral ook liefde en de eenzaamheid van het menselijk lijden komen in de Matthäus Passion indringend naar voren. Hoewel het grootste deel van de tekst tweeduizend jaar oud is, is de boodschap nog steeds actueel. Met medewerking van het Rotterdams Jongenskoor en de solisten André Post (tenor-evangelist), David Greco (bas-Christuspartij), Hieke Meppelink (sopraan), Ingeborg Bröcheler (alt), Seil Kim (tenor) en Martijn Sanders (bas). Verdere muzikale medewerking: barokorkest Amsterdam Corelli Collective, Arjan Leistra (orgel) en Freek Borstlap (viola da gamba). De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Marco Kalkman.

Kaarten à € 27,50 (€ 20,- voor plaatsen met zicht op koor en orkest via beamers) zijn verkrijgbaar bij de leden, via info@covcantatedeo.nl of (079) 331 45 28. covcantatedeo.nl

25 JAAR

Anaviem zingt 'Jesus Christ Superstar'

Het Rokkeveense volwassenenkoor Anaviem ('druiventros') bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zingt Anaviem, onder leiding van dirigente Dorine Maalcke en ondersteund door de film 'Jesus Christ Superstar', bijna alle nummers uit deze musical. Muzikale begeleiding: Jeroen van Smeden met 'De Band'. Anaviem is een gemengd koor met ruim veertig leden en werkt mee

aan erediensten in diverse kerken en andere locaties in Zoetermeer en omstreken. Op het repertoire staan gospelsongs, opwekkings- en Taizé-liederen en ook grotere werken zoals 'Commandments' van Tom Parker of 'Safe Forever' van Remco Hakkert.

Zaterdag 1 april, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum De Regenboog, Nathaliegang 263, zaal open vanaf 19.30 uur.

VOORSTELLING

'Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther'

Op donderdag 16 maart organiseren de protestantse wijkgemeenten Nootdorp en Ypenburg in het kader van de herdenking van '500 jaar Reformatie' de theatervoorstelling 'Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther', gemaakt en gespeeld door Kees van der Zwaard, theoloog en theatermaker.



Kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijk 140, Den Haag-Ypenburg. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5, t/m 18 jaar gratis. www.kerkopypenburg.nl of www.pwnootdorp.nl

PODIUM320 Rokonok-concert

Op zaterdag 18 maart speelt het ensemble Rokonok bij Podium320. Rokonok bestaat uit de Zoetermeerse gezinsleden Ineke Pieters, Nienke en Simon Rosier, die op verschillende instrumenten triosonates en barokmuziek spelen.

Kom na het winkelen meegenieten van Rokonok tussen 16.00 en 17.00 uur in de Oosterkerk, Oosterheemplein 320. Zaal open vanaf 16.30 uur. Toegang gratis. www.podium320.nl

PALMZONDAG

Meezingen met Johannes Passion van Telemann

Op Palmzondag zal een muziekgezelschap uit de Studio voor Zang en Spel hoogtepunten uit de Johannes Passion van G.P. Telemann uitvoeren in de Adventskerk. Kerkgangers kunnen meezingen met de koralen. Van te voren zijn er op drie zaterdagen oefensessies.

Adventskerk, Palmzondag 9 april. Oefenen: 25 maart, 1 en 8 april, € 10,- per keer (derde gratis). Opgeven vóór 18 maart: n.v.walsum@planet.nl

Start kaartverkoop Johannes Passion in Oosterkerk

Op Stille Zaterdag 15 april voert het Christelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Johan van Oeveren de Johannes Passion uit in de Oosterkerk. Tijdens de uitvoering mag u meezingen met enkele koralen. Met medewerking van Concerto Barocco en vijf solisten.

Kaarten à € 25,- zijn te bestellen via www.podium320.nl of te koop bij Ichthusboekhandel De Goede Herder, Dorpsstraat 74. Zaterdagavond 15 april, 20.00 uur, Oosterkerk, Oosterheemplein 320. www.podium320.nl

MONDIAL MOUVERS

Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl



Gebroeders Hurman een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen



100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhurman.nl



Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
UITVAARTVERZORGING
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Geloof is de schakel tussen horen en doen.

Uit: '95 speldenprikken', 500jaarprotestant.nl

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middegebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 1 MAART - 2 Kor 5:20-6:2
ASWOENSDAG

Paulus schreef: Wij zijn gezanten van Christus. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.

DO. 2 MAART - Heb 13:1-8

We kunnen vol vertrouwen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!'

VR. 3 MAART - Mi 6:1-8

De Heer zegt: Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! Ik heb je weggeleid uit de slavernij. Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer?

ZA. 4 MAART - Heb 11:1-10

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

ZO. 5 MAART - Mt 4:1-11

Jezus zei tot de beproever: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

MA. 6 MAART - Lc 11:27-28

Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.

DI. 7 MAART - Joh 6:27-29

De mensen vroegen Jezus: "Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?" "Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft," antwoordde Jezus.

WO. 8 MAART - Js 40:1-5

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek het moed in.

DO. 9 MAART - 1 Tes 5:12-28

Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. God die u roept is trouw.

VR. 10 MAART - Jud 20-21

Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

ZA. 11 MAART - Mt 9:36-10:8

Jezus zei tegen zijn leerlingen: De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

ZO. 12 MAART - Mt 17:1-9

Toen Jezus van gedaante veranderde, wierpen zijn leerlingen zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: "Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn."

MA. 13 MAART - 1 Joh 2:7-10

De duisternis wijkt en het ware licht schijnt al. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht.

DI. 14 MAART - Ps 23

De Heer leidt mij langs veilige paden. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.

WO. 15 MAART - 2 Kor 5:11-21

Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

DO. 16 MAART - 1 Pe 1:13-21

Petrus schreef: Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals God die u geroepen heeft heilig is.

VR. 17 MAART - Ps 113

De Heer richt zijn oog naar de hemel en op de aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.

ZA. 18 MAART - 2 Tim 2:8-13

Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet.

ZO. 19 MAART - Joh 4:1-14

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.

MA. 20 MAART - Rom 4:18-25

Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd.

DI. 21 MAART - 1 Pe 2:19-25

Christus werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig oordeelt.

WO. 22 MAART - Ps 118

In mijn nood heb ik geroepen: "Heer!" En de Heer antwoordde, hij gaf mij ruimte.

DO. 23 MAART - Jr 1:4-8

De Heer zei tot Jeremia: Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen en aan mij gewijd.

VR. 24 MAART - 1 Joh 3:1-3

Bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

ZA. 25 MAART - Lc 1:39-56

Maria zei: Barmhartig is de Heer, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.

ZO. 26 MAART - Joh 9:1-41

Jezus vroeg de blingeborene die door hem genezen was: "Geloof u in de Mensenzoon?" "Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven," zei hij. "U kijkt naar hem en u spreekt met hem," zei Jezus.

MA. 27 MAART - Ex 3:1-15

De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevrijden.

DI. 28 MAART - Mt 20:17-19

Jezus zegt: De Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.

12 MAART

Vrouwenvieringen 25 jaar

De Vrouwenvieringen die regelmatig op zondagavond gehouden worden bestaan in maart 25 jaar. Dat betekent ruim 75 vieringen vanuit de harten van zeker 35 unieke vrouwen met eigen ervaringen en levenswijsheden, gedeeld met een paar honderd bezoekers door de jaren heen. Dat wordt gevierd op zondag 12 maart in de Ichthuskerk, Parkdreef 258, met het thema 'Op reis door de tijd'. We trekken langs momenten van weleer, veranderingen door de tijd heen en nemen het positieve mee in de nabije toekomst. Herinneren, vieren en weer verder gaan.

Er is volop ruimte voor werkvormen die de vieringen zo eigen zijn: schilderen, meditatie, zelfgeschreven teksten, zingen, luisteren, stil zijn, discussie en een gezamenlijke maaltijd. De viering is van 15.30 tot 20.45 uur, maar je kunt ook 'instappen' om 17.30 of 18.45 uur. Belangstellenden van harte welkom!

Informatie en opgeven voor de maaltijd:
Joke den Hertog, (079) 331 58 55
Jacqueline Veth, jacqveth@gmail.com
of Katinka Broos, kwbroos@xs4all.nl



Wandkleed bij 25 jaar Vrouwenvieringen
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

21 MAART

GZB-dag 'Het Evangelie voor iedereen'

Zendingsdag met sprekers ds. Paul Visser uit Amsterdam, Esat Kica uit Kosovo, Vladimir en Katerina uit Oezbekistan, verrassende programma's voor kinderen en tieners, zingen, aansprekende keuzeprogramma's en inspiratiemarkt.

Zaterdag 21 maart, 9.45-15.45 uur,
Midden Nederland Hallen in Barneveld,
www.gzb.nl/gzb-dag

25 MAART

'Vluchtelingen en diaconaat'

Geïnteresseerden zijn welkom bij de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën met als thema 'Vluchtelingen en diaconaat'. Geesje Werkman, specialist Binnenlands Diaconaat voor vluchtelingen bij Kerk in Actie, leidt het onderwerp in.

Zaterdag 25 maart, 10.30-12.30 uur,
Opstandingskerk, Hoefslag 132,
Nijkerk. info@federatie-diaconie.nl

16, 23, 30 MAART

Aan God toegewijd

Door de eeuwen heen zijn vele mensen op zoek gegaan naar God. Velen hebben Hem ook gevonden, sterker nog: velen zijn tot de ontdekking gekomen dat het God was die hén vond. Zij hebben hun hele leven toegewijd aan God. Aan de hand van drie grote 'zoekers' proberen we op het spoor te komen van wat zij ontdekten.

- **Benedictus van Nursia (480-547).** De vader van het kloosterleven, spiegel van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Schrijver van de beroemde Regel van Benedictus in een afgewogen ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten.
- **Johannes van het Kruis (1542-1591).** Een mysticus uit de Middeleeuwen. Hij beschreef de weg naar God die ieder mens kan gaan, mits



hij of zij zich kan overgeven aan de Barmhartige. Hij leerde dit zelf in een moeilijke periode, want hij kon alleen leven winnen door zich met heel zijn leven over te geven aan de peilloze diepte van Gods liefde.

- **Titus Brandsma (1881-1942).** Karmeliet, mysticus en publicist. Kern van zijn opvattingen: God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de gehele schepping. Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los van het alledaagse leven, maar er juist voluit in. Brandsma was een sterk maatschappelijk bewogen priester die zich verzette tegen het nazisme. Hij stierf in het concentratiekamp Dachau.



Donderdag 16, 23 en 30 maart, 20.00 uur,
De Regenboog, € 2,- per avond.
Info: ds. Dick Sonneveld, (079) 360 45 52
daj.sonneveld@gmail.com of Hans van der Bilt, (079) 361 20 22, hlvdbilt@ziggo.nl

UITGELEZEN

Compassie

'Heb uw vijanden lief' was het literaire essay voor de Maand van de Spiritualiteit in januari. Schrijfster Rosita Steenbeek zocht antwoord op de vraag: Wat is compassie?

Zij ging daarvoor naar de harde werkelijkheid van de vluchtelingen-opvang op het Italiaanse eilandje Lampedusa. Daar sprak ze met vluchtelingen en met mensen die al jarenlang vluchtelingen opvangen, maar ook zorg dragen voor een laatste rustplaats van de verdronkenen. De compassie die ze daar ziet en ervaart verbindt ze met haar eigen herinneringen aan momenten van

compassie. Ze vertelt over haar grootouders, haar ouders en haar eigen geschiedenis. De verschillende verhalen zijn indrukwekkend, aangrijpend, soms schrijnend maar ook troostend en inspirerend. Zoals bijvoorbeeld de woorden van de arts Pietro, al vijftientig jaar bezig met de opvang van vluchtelingen op Lampedusa: 'Compassie is meer dan ooit nodig in een wereld waar wordt gedacht in cijfers in plaats van mensen' en 'Europa heeft compassie nodig. Golven compassie. Een tsunami.' Conclusie van Steenbeek: alleen wie zich verplaatst in de ander, kan compassie, mededogen voelen. Compassie is zelf kwetsbaar durven zijn

Cover: kleurrijke, schrijnende tekening van een van de vrijwilligers op Lampedusa



• Joke Westerhof

Rosita Steenbeek, 'Heb uw vijanden lief', Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2017, ISBN 978 90 5965 413 6, € 3,50. Verkrijgbaar in de boekhandel.

en met de ander ergens doorheen gaan. Dit boeiende essay is het lezen zeker waard. Van harte aanbevolen, ook voor bespreking in groepen!